



Een vrouw met een hart van goud, rustig zorgzaam en vertrouwd. Stond altijd voor een ander klaar, met een woord, met een gebaar. Eenvoud was haar grootste kracht. Altijd een lach, veel pijn en stil verdriet, maar klagen, neen, dat deed zij niet.



Mevrouw

Marleen MOTMANS

Geboren te Hasselt op 27 mei 1962, overleden in het Z.O.L. Campus Sint-Jan te Genk op 27 april 2017.

Dit melden u met veel verdriet:

Aresu SEVERINO

haar levensgezel

† Michaël ROST

Joachim ROST

Natalie ROST

haar kinderen

Jef en Marie-Louise MOTMANS-TIELENS

haar ouders

Met dank aan haar huisarts dr. L. Caveye, de thuisverpleegkundigen, het verplegend en verzorgend personeel en vrijwilligers van het Z.O.L. Campus Sint-Jan te Genk.

Een afscheidsdienst zal gehouden worden in de parochiekerk Sint-Jozef Werkman, Minderbroederstraat te Genk-Hoevenzavel op **woensdag 3 mei 2017 om 10.30 uur**, gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats te Genk-Centrum.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.00 uur.

Gebedswake in voornoemde kerk
op dinsdag 2 mei 2017 om 19.00 uur.

Gelegenheid tot begroeting in het funerarium Lantmeeters-Geyskens, Rozenkranslaan 46, 3600 Genk, heden zaterdag van 19.00 uur tot 20.00 uur en dinsdag na de gebedswake.

Rouwadres:

Familie Rost-Motmans, p/a Rozenkranslaan 46, 3600 Genk

DIT BERICHT IS DE ENIGE KENNISGEVING.